



welkom
studie-avond 4

seksualiteit

in ere hersteld



Avond 4

**Het doel en waarde van seks, huwelijk,
alleenstaand/single zijn en familie.**



**Met een veranderd (nieuw) verlangen
door de kracht van de Heilige Geest
en met een enorme hoeveelheid aan genade**

Waar de zonde toenam, werd genade mateloos.

- *Romeinen 5: 20*

Zullen we bij de zonde blijven opdat genade toeneemt? Nee!

- *Romeinen 6: 1*

Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus zijn.
(en niets kan ons scheiden van Gods liefde)

- *Romeinen 8: 1*

Verandering met een beroep op de genade van God.

- *Romeinen 12: 1, 2*



seeks



Seks

Doel èn 'plezier'



▲ De Olympische Spelen vinden deze zomer plaats in Parijs, de stad van de liefde. © AP / Getty Images

'Intimiteitsban' opgeheven: Parijs deelt 300.000 condooms uit aan olympische sporters

In Parijs, de stad van de liefde, wordt de 'amour' onder atleten aangemoedigd tijdens de Olympische Spelen die deze zomer in de Franse hoofdstad zullen plaatsvinden. De organisatie zorgt voor 300.000 condooms in het olympisch dorp - genoeg voor bijna twee condooms voor elke dag van de Spelen.



Seks

Doel = plezier

Doel van seks

1. Voortplanting

God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag.

-Genesis 1: 27, 28a

Doel van seks

1. Voortplanting
2. Eenheid (diepe verbinding)

Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn.

-Genesis 2:24



Tijdens een vrijpartij komen er allerlei stofjes vrij in zowel het lichaam van de man als dat van de vrouw. Zodra we opgewonden raken worden de hormonen oxytocine en **vasopressine** in hoog tempo aangemaakt, deze stoffen zorgen ervoor dat de partners zich verbonden voelen.

Oxytocine – het knuffelhormoon – heeft ook een kalmerende werking. Dat is dus de reden dat zeker mannen na de seks snel in slaap vallen. Het geeft je een gevoel van verbondenheid en gelukzaligheid. Heel fijn!

Bron: Google.

Doel van seks

1. Voortplanting
2. Eenheid (diepe verbinding)
3. Sacrament (geloofsgeheim)

Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.' In deze woorden schuilt een groot geheim – ik betrek ze op Christus en de kerk.

- *Efeziërs 5: 31-32*

En laat de eunuch niet zeggen:
'Ik ben maar een dorre boom.'

⁴Want dit zegt de HEER:

De eunuch die mijn sabbat in acht neemt,
die keuzes maakt naar mijn wil,
die vasthoudt aan mijn verbond,

⁵hem geef Ik iets beters dan zonen en dochters:
een gedenkteken en een naam in mijn tempel
en binnen de muren van mijn stad.
Ik geef hem een eeuwige naam,
een naam die onvergankelijk is.

- *Jesaja 56:3b-5*

Reactie moderne (progressieve) theologie:

1. Voortplanting en de 'grote opdracht van het O.T....

Maar heeft het N.T. niet een nieuwe 'grote opdracht'?

2. Eenheid

Seksuele eenheid 'een vlees' kan toch ook tussen mensen van het gelijke geslacht?

3. Sacrament

Waarom zou een huwelijk tussen gelijke sekse ook niet kunnen functioneren als een verwijzing naar Christus' eenheid met de kerk?



1. Kunnen we seks loskoppelen van het huwelijk?

Mogen we het doel van seks herdefiniëren?

2. Kunnen we het huwelijk herdefiniëren zodat het ook open staat voor mensen van het gelijke geslacht?

¹⁹Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.

²⁰Dát maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.

- *Mattheüs 15:19,20*



God

grenzen en genade



God

grenzen en genade

Maar enkele dingen heb Ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een valstrik moest zetten, waardoor ze vlees dat bij de afgodendienst gebruikt is zouden eten en ontucht zouden plegen.

Maar dit heb Ik tegen u: u laat die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang gaan terwijl ze mijn dienaren met haar uitspraken tot ontucht en tot het eten van offervlees verleidt.

- *Openbaring 2:14, 20*



Eet wat je wilt

ook vlees geofferd aan afgoden

Heb seks met wie je wilt

ook buiten de grenzen van het huwelijkverband



²⁸In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: ²⁹onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.

- *Handelingen 15:28-29*

¹⁹Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat vlees dat aan afgoden geofferd is een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden werkelijk iets voorstellen? ²⁰Dat niet, maar wel dat offers aan afgoden offers aan demonen zijn en niet aan God, en ik wil niet dat u zich inlaat met demonen.

- *1 Korintiërs 10:19, 20*



**Het feestmaal (= afgoderij) vormt familie
En het feestmaal is aanbidding**



**Het feestmaal (= afgoderij) vormt familie
En het feestmaal is aanbidding**

**Seks vormt familie
Seks is aanbidding**

Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam....

¹⁶Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: 'Zij zullen één **lichaam** zijn.'

¹⁷Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met Hem één geest.

¹⁸Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen **lichaam**. ¹⁹Of weet u niet dat uw **lichaam** een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God? Weet u niet dat u niet van uzelf bent? ²⁰U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

- 1 Korintiërs 6:13b, 16-20



**Als God ons heeft gemaakt als geest,
ziel en lichaam, dan staat het lichaam
niet los van onze relatie met God,
onze aanbedding voor God.**



God, U bent mijn God, U zoek ik,
naar U smacht mijn ziel,
naar U hunkert mijn lichaam

- *Psalm 63:2*

**Gaan we met bijbels denken een
seculiere visie op seksualiteit ontmantelen?**

of

**Gaan we met seculier denken een
Bijbelse visie op seksualiteit ontmantelen?**



**1. Kunnen we seks loskoppelen van het huwelijk?
Kunnen we het doel van seks herdefiniëren?**

**2. Kunnen we het huwelijk herdefiniëren zodat het
ook open staat voor mensen van het gelijke geslacht?**



God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word
talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag

- *Genesis 1:27, 28a*



Daarom maakt een man zich los van zijn vader en moeder
en hecht hij zich aan zijn vrouw, en zij zullen één lichaam zijn.

- *Genesis 2:24*



Dat de bijbel exclusief spreekt over heterohuwelijken sluit homohuwelijken niet uit. De bijbel spreekt alleen over heteroseksuele huwelijken, omdat homoseksuele huwelijken in die tijd geen reële optie waren. Maar omdat ze nu wel tot de mogelijkheden behoren, is onze situatie heel anders dan die van de Bijbelse wereld. Dat de bijbel exclusief spreekt over heteroseksuele huwelijken sluit de mogelijkheid niet uit van een door God goedgekeurd, consensueel, monogaam, liefdevol homohuwelijk vandaag.



***beschrijvend* of *voorschrijvend*?**

Vanuit Genesis twee lijken er voor het huwelijk 3 dingen noodzakelijk te zijn: (1) beide partners moeten Mensen zijn, (2) beide partners komen uit verschillende families en (3) beide partners vertonen seksueel verschil.

Het valt op dat het seksuele verschil tussen man en vrouw in Genesis 1 en 2 een afspiegeling lijkt van veel andere paren die verschillen binnen de schepping. Het valt op dat Genesis een gigantische creatieve diversiteit tentoonspreidt, waarin het een het ander aanvult: God en schepping, licht en duisternis, aarde en hemel, zon en maan, land en zee, mensen en beesten. En aan de top van Gods schepping staat het meesterstuk van man en vrouw: 'God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen (Gn. 1: 27). De schepping is niet uniform, maar een schitterend toonbeeld van verschillen die op elkaar inwerken. Het samenkomen van man en vrouw in een verbond van huwelijk en seksualiteit is het hoogtepunt van de verbazingwekkende eenheid in verscheidenheid van de schepping.

- *Preston Sprinkle, Geliefden, blz. 41*



Schepping

hemel - aarde

God - mensheid

man - vrouw



Ontschepping

de-creation

hemel

God

man

aarde

mensheid

vrouw



Herschepping = verzoening

hemel - aarde

God - mensheid

man - vrouw



⁷In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade ⁸die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht ⁹⁻¹⁰dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

- *Efeziërs 1:7-10*

The background is a dark, almost black, textured surface. Overlaid on this are several irregular, wavy, light-colored (tan or beige) lines that resemble veins or a topographical map. These lines are thicker in some areas and thinner in others, creating a sense of depth and movement. The overall effect is that of a natural, organic material like stone or wood, but with a more abstract, artistic interpretation.

Verzoening en herstel van hemel en aarde

¹³Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. ¹⁴Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken ¹⁵en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij vrede ¹⁶en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden

- *Efeziërs 2:13-16*



Verzoening en herstel van hemel en aarde

Verzoening en herstel van God en mensheid
(en mensen onderling)



³¹'Daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.'

³²In deze woorden schuilt een groot geheim – ik betrek ze op Christus en de kerk.

- *Efeziërs 5:31,32*



Verzoening en herstel van hemel en aarde

Verzoening en herstel van God en mensheid
(en mensen onderling)

**Verzoening en herstel in het beeld van de
eenheid van man en vrouw**

Historische (traditionele) **visie**

Doel van huwelijk:

Huwelijk als sacrament (geloofsgeheim)

Het doel van het huwelijk is een verwijzing en voorproef van de eeuwige eenheid en verbondenheid tussen Christus en zijn bruid

1. Waarom kan een homohuwelijk of twee verschillende personen die één worden geen verwijzing zijn van Christus' huwelijk met de kerk?

2. We leven in een gebroken wereld (nadruk op een 'Gn. 3 wereld' in plaats van een 'Gn. 1 en 2' wereld).

In plaats van terug naar de oorspronkelijke bedoeling (Gn 1 en 2) **moeten we nu eenmaal vooruit in een gebroken wereld.**

Mozes stond echtscheiding toe vanwege hardheid van het hart (al was dat niet de bedoeling). **Waarom dan geen homohuwelijk?**

3. De kerk heeft haar onderwijs over huwelijk (en hertrouwen) **en hoe we hiermee omgaan ook aangepast. Waarom niet ook wat betreft het homohuwelijk?**



¹⁴Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, ¹⁵die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.

- *Efeziërs 3:14,15*

**Historische
kerk**



**Moderne
kerk**



³¹Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. ³²Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem gezegd werd: 'Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U,' ³³antwoordde Jezus: 'Wie zijn mijn moeder en mijn broers?' ³⁴Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 'Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. ³⁵Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.'

- *Markus 3:31-35*



³⁷Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van Mij, is Mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij, is Mij niet waard. ³⁸Wie niet zijn kruis op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard. ³⁹Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, die zal het behouden.

- *Mattheüs 10:37-39*



³⁴Jezus zei tegen hen: 'De kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt, ³⁵maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.

- *Lukas 20:34,35*

⁷Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gave gekregen, de een deze, de ander die.
⁸Tegen de weduwen en weduwnaars zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. ⁹Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden van begeerte.

- 1 Korintiërs 7:7-9

²⁸Petrus nam het woord en zei: 'Maar wij hebben alles achtergelaten om U te volgen!' ²⁹Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zussen, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van Mij en het evangelie, ³⁰zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zussen, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven. ³¹Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.'

- *Markus 10:28-31*

¹⁰Hierop zeiden zijn leerlingen: 'Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen.'
¹¹Hij zei tegen hen: 'Niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degenen aan wie het gegeven is. ¹²Er zijn mannen die niet trouwen omdat ze onvruchtbaar geboren zijn, andere omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn, en er zijn mannen die niet trouwen omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machte is dit te begrijpen het begrijpen!'

- *Markus 19:10-12*

Maar als erotische liefde een beeld is van de goddelijke liefde, lijkt het misschien paradoxaal dat de monnik celibatair blijft. Zou het niet beter zijn om het erotische leven juist ten volle te leven, om zo écht uitdrukking te geven aan bovennatuurlijke liefde? Er is iets te zeggen voor dat idee, dat in de christelijke traditie is ontwikkeld in de theologie over het huwelijk als een sacrament, een heilig teken. Maar het celibataire leven gaat aan dat teken voorbij, juist om te laten zien dat het niet meer is dan dat: een teken. De intensiteit en directheid van erotische passie voor lichamelijke schepselen zoals wijzelf is namelijk zo groot, dat wij het gevaar lopen om bij het teken te blijven hangen, en ons er niet meer doorheen te laten leiden tot wat het wil onthullen.

- *Edmund Waldstein, Cisterciënzer monnik*

Het huwelijk (en seks) als sacrament (geloofsgeheim)

Het doel van het huwelijk is om te wijzen op en een voorproef te geven van de eeuwige eenheid en verbondenheid met Christus

Alleenstaand/single zijn als sacrament (geloofsgeheim)

Het doel van de ongehuwde staat is om te wijzen op en een voorproef te geven van onze eeuwige eenheid en verbondheid met Christus.

Familie (verwantschap rondom Christus) als sacrament (geloofsgeheim)

Het doel van het gezin is om te wijzen op en een voorproef te geven van onze eeuwige eenheid met Christus en zijn volk.

Heb jij een vraag voor avond 5?

Scan de QR-code of ga naar
mozaiek0318.nl/seksualiteit
en stel je vraag.

