



welkom
studie-avond 1

seksualiteit
in ere hersteld



Ontmoeting komt voor standpunt

Vragen komt voor conclusie

Begrijpen komt voor begrepen willen worden



Het thema Seksualiteit is een groot, kwetsbaar en persoonlijk thema waar we als mensen allemaal mee te maken hebben. Het komt met grote vragen, zoals: Wat is het doel van relaties, seks, het huwelijk, single zijn, het gezin? In hoeverre vormt en bepaalt onze culturele context onze visie op seksualiteit en identiteit? Deze en andere grote vragen kunnen we in dit leven zonder Jezus of met Jezus proberen te beantwoorden. Zijn uitnodiging is Hem, in deze chaotische wereld waarin zoveel uiteenlopende meningen zijn, te volgen. Zijn weg leidt tot herstel en een vol en volwaardig leven.



Avond 1 - Inleiding op de serie: seksualiteit

Kaders, visie en cultuur

Avond 2 - Culturele blik op seksualiteit

Omdat we niet het gesprek kunnen voeren zonder te begrijpen welke grote ingrijpende veranderingen er ook cultureel zijn, (buiten de kerk). Er is in de samenleving een enorme verschuiving over ons denken over seksualiteit en (seksuele) identiteit.



Avond 3 - Theologische blik op seksualiteit

Deel 1: de 6 bijbelteksten over homoseksualiteit



Avond 4 - Theologische blik op seksualiteit

Deel 2: het doel van seks, over huwelijk, single-zijn en gezin
God eren met je lichaam

Avond 5 - Hoe nu verder?

We beantwoorden de vraag:

Hoe kunnen we samen kerk zijn ondanks verschillen?

Ook behandelen we ingestuurde vragen

We bidden en aanbidden samen

We vragen vergeving en zoeken de hulp van onze Heer

1. Erkenning van het gezag van de bijbel

Bijbel

1. Erkenning van het gezag van de bijbel

Traditie

Bijbel

1. Erkenning van het gezag van de bijbel

Logica

Traditie

Bijbel

1. Erkenning van het gezag van de bijbel

Ervaringen

Logica

Traditie

Bijbel

1. Erkenning van het gezag van de bijbel

...door uw wil te doen leer ik om vrij te zijn!

...vrijheid komt door overgave

2. Erkenning dat Jezus Heer is

Erkenning van Zijn Heerschappij/Koningschap

Volg-orde: Jezus komt eerst!



“Heb God lief...
en doe dan wat je wilt.”

-St. Augustinus



**3. Erkenning dat we onderweg
zijn als Gods gezin**



3. Erkenning dat we onderweg zijn als Gods gezin

In hoofdzaken: eenheid

In bijzaken: verscheidenheid

In alles: liefde!



Waar leidt dit toe?

1. We willen een kerk zijn van radicale gastvrijheid

Waar leidt dit toe?

1. We willen een kerk zijn van radicale gastvrijheid
2. We willen een kerk zijn vol genade en waarheid - *Joh. 1:14*

Wee degenen die zich huis na huis toe-eigenen, die akker na akker samenvoegen, tot er voor niemand meer ruimte is en zij alleen het land bewonen. - *Jes. 5: 8*

Wee degenen die 's ochtends in alle vroegte naarstig op zoek gaan naar drank, die zich tot diep in de nacht door wijn laten benevelen - *Jes. 5: 11*

Wee degenen die de straf naar zich toe halen met de touwen van onrecht, en de zonde met de dissel van een wagen; - *Jes. 5: 18*

Wee degenen die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die het licht tot duisternis maken en het duister tot licht, die van zoet bitter maken en van bitter zoet. - *Jes. 5: 20*

Wee degenen die wijs zijn in eigen ogen, die naar eigen oordeel verstandig zijn. - *Jes. 5: 21*

Wee degenen die een held zijn in het drinken van wijn, die dapper zijn bij het mengen van drank - *Jes. 5: 22*

¹In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een hoogverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele tempel.
²Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken, en twee om mee te vliegen. ³Zij riepen elkaar toe: 'Heilig, heilig, heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit.' ⁴Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels, en de tempel vulde zich met rook. ⁵Ik schreeuwde het uit: 'Wee mij! Ik ben verloren, want ik ben een mens met onreine lippen, en ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met eigen ogen de koning, de HEER van de hemelse machten, gezien.'

- *Jes. 6:1-5*

Waar leidt dit toe?

1. We willen een kerk zijn van radicale gastvrijheid
2. We willen een kerk zijn vol genade en waarheid - *Joh. 1:14*
3. We willen een kerk zijn die Jezus' weg wil volgen



Ruimte en Richting



Ruimte èn Richting

Genade èn Grenzen



Genade en Waarheid
Ruimte en Richting
Genade en Grenzen

Ruimte èn Richting

'Waar de zonde toenam werd genade mateloos'
(overvloediger).

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval.

Rom. 5:20, 6:1, 2a

Genade èn Grenzen

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder genade. Betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen, omdat we niet onder de wet staan, maar onder genade leven? Absoluut niet.

Rom. 6: 14, 15



“Much preaching of the gospel today does not call people to discipleship. Following Jesus is seen as optional – a postconversion “second track” for those who want to go further. Tragically this has created the two-tier Church, where large swath of people who believe in God and even regularly attend Church have not re-architected their daily lives on the foundation of apprenticeship to Jesus.

This is an alien idea in the writings of the New Testament”.

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 16*

“Vaak als we tegenwoordig het evangelie preken, laten we het na om mensen op te roepen tot discipelschap. Het navolgen van Jezus wordt dan gezien als een optioneel extraatje – een “verdiepend keuzevak” voor ergens na je bekering, voor wie zin heeft om een stapje verder te gaan. Het tragische gevolg is dat we een kerk hebben gecreëerd waarin hordes mensen hun geloof belijden en regelmatig de dienst bezoeken, maar niet ertoe komen om hun dagelijks leven opnieuw in te richten naar het voorbeeld en het leerling-zijn van Jezus.

Voor het Nieuwe Testament is dit ondenkbaar.”

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 16*



“The greatest issue facing the world today is not climate change, surveillance capitalism, human rights, or the specter of nuclear war, as utterly crucial as all these are. But can you imagine how many of those problems would effectively be solved overnight if the billions of living humans who identify as Christians all became apprentices of Jesus? ... Jesus is not looking for converts to Christianity; he’s looking for apprentices in the kingdom of God”.

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 17*



“Het grote vraagstuk dat de wereld in het gezicht staart is niet klimaatverandering, toezichtskapitalisme, mensenrechten, of de dreiging van een kernoorlog, hoe cruciaal die dingen ook zijn. Maar kan je je indenken hoeveel van deze problemen haast in één klap zouden worden opgelost, als de miljarden mensen die zichzelf christen noemen écht leerling zouden worden van Jezus? Jezus is niet op zoek naar bekeerlingen tot het christendom; Hij zoekt leerlingen voor het koninkrijk van God.”

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 17*

"And whoever meant whoever – fisherman, Zealot, tax collector, even betrayer. Torah Devotee or sex worker. Religious bigot or woman caught in the act of adultery. Intellectual elite or blind beggar on the side of the road. Jesus invited all to the apprenticeship under Him into a life in the kingdom of God.

And nothing's changed over time: we all still invited no matter who we are or what we have done. Oppressed or oppressor. Upworthy mobile or entrenched in poverty. Polymath or High School dropout. Fastidious health nut or addict. Mentally sound or not. Virgin or sexually promiscuous. Married, divorced, or divorced again. Hyper-religious or fallen away. Full of faith or racked by doubt."

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 28*

"En "wie dan ook" betekende ook echt "wie dan ook" – visser, verzetsstrijder, tollenaar, zelfs verrader. Thora-toegewijde of sekswerker. Religieuze buitensluiter of vrouw die tijdens een schanddaad werd betrapt. Intellectuele elite of blinde bedelaar langs de weg. Jezus nodigde hen allemaal uit om, onder Hem, leerling te worden tot een leven in het koninkrijk van God.

En daar is in al die jaren niets aan veranderd: we zijn nog steeds allemaal uitgenodigd, wie we ook zijn en wat we ook gedaan hebben. Onderdrukt of onderdrukker. Carrière-tijger of aan lagerwal geraakt. Uitblinker of van school gestuurd. Über-vitale gezondheidsfreak of verslaafde. Mentaal gezond of niet. Maagd of "die doet 't met iedereen". Getrouwd, gescheiden of nog een keer gescheiden. Hyper-religieus of afvallige. Vol van geloof of gekweld door twijfel."

- *Practicing the way, John Mark Comer, blz. 28*

Uitgangspunten

1. Gezag van Gods Woord
2. Heerschappij van Jezus
3. Familie ondanks verschillen

Waar leidt dit toe?

1. We willen een kerk zijn van radicale gastvrijheid
2. We willen een kerk zijn vol genade en waarheid - *Joh. 1:14*
3. We willen een kerk zijn die Jezus' weg wil volgen