



Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we gekeken naar de 5e aflevering van 'Ik ben...'. In de Bijbel zegt Jezus: 'Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal gered worden. Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden.' Dit vind je in Johannes 10:9. Jezus bedoelt hiermee dat we bij Hem veilig zijn. Hij is voor ons de deur en beschermt je. Hij zal je redden en zorgen dat je genoeg ontvangt.

Hieronder vind je de 'Ik ben'-collage die je elke week kunt kleuren en opplakken. Daarnaast vind je ook een knutsel en een kleurplaat.

Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



Family-talk

1. Waarvoor kan Jezus jouw beschermen?
2. Hoe beschermt Jezus jou, denk je?

bronvermelding:

<https://www.gelovenisleuk.nl/knutselen/35-algemeen-knutselen/556-ik-berg-uw-woord-in-mijn-hart-3#gsc.tab=0>





collage Ik ben

Hieronder vind je de collage. Je vindt ook nog de afbeelding voor de 1e aflevering, mocht je deze gemist hebben. Op de pagina eronder vind je de stukken voor de andere afleveringen.

Mocht je het al geprint hebben, dan kun je nu het volgende stukje kleuren.
Kleur vandaag 'de deur'-mozaiek. Knip deze uit en plak deze op het 1e blad.





Z

W

M

Y



IKZEEZ



HET BROOD DAT EEUWIG LEVEN GEEFT



DE OPSTANDING EN HET LEVEN



DE DEUR

HET LICHT VOOR DE WERELD



DE WARE WIJNSTOK

DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN



DE GOEDE HERDER





knutsel



We gaan een hart met deuren maken.

Jezus is de deur van ons hart.

nodig:

- kopieerblad
- lijm
- schaar
- kleurpotloden/stiften
- lint/touwtje
- tekst, veilig in Jezus armen



Doen:

1. Kleur het hart met de vlakken in.
2. Kleur ook de deurtjes in.
3. Knip de onderdelen allemaal uit.
4. Knip het hartje in het midden van het grote hart uit.
5. Plak de deurtjes netjes erin. De plakstrookjes van de deurtjes plak je op de achterkant van het grote hart.
6. Doe nu lijm op de achterzijde van het grote hart en plak het netjes over het grote hart met de tekst, als je de deurtjes opent zie je de tekst.
7. Prik het gaatje open en doe er een lintje doorheen, dan kan het hart opgehangen worden.

Heb jij een mooi hart gemaakt? Stuur een foto naar ons, dat vinden we super leuk!





IK BEN

veilig

IN

JEZUS

armen

ER IS NERGENS

EEN PLEK

WAAR IK ZO

VEILIG

BEN.