

## HOI GELIEFD KIND,

We hopen dat je net als ons ook zo genoten hebt van deze aflevering in de nieuwe serie. We hebben samen ontdekt dat de zon altijd schijnt en dat we de zon nodig hebben. Net als de zon is God er ook altijd. We mogen voor Hem zingen en dansen, want Hij is het waard! Onthoud goed: GOD IS ER ALTIJD! Hieronder vind je de leuke knutsel van de zon, kleurplaten en een puzzel. Veel plezier!

Veel plezier ermee!

Groetjes Ollie en Sophie



Gespreksvragen voor thuis als gezin:

1. Waarin zie jij God?
2. Ervaar je God altijd? Waarom soms ene keer meer dan de andere keer?
3. Hoe prijs je God het liefst?





# KNUTSEL

## Nodig:

- papierenbordje
- gele verf
- kwast
- geel papier
- schaar
- lijm
- zwarte dikke stift

## Doen:

1. Verf het bordje geel.
2. Knip driehoeken uit het gele papier. Tip: Maak eerst 1 driehoek en trek deze over en vouw het blad dubbel, zodat je er direct twee keer zoveel hebt.
3. Teken een smiley op het bord, maak deze zoals jezelf wilt.
4. Schrijf de tekst: 'God is er altijd' op.





God  
is  
er  
altijd



## Puzzel

