



# Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we ontdekt dat God elke dag, op elke plek en elk moment bij ons is. Hij gaat altijd met ons mee. God is voor ons, achter ons en om ons heen. Zijn hand houdt ons vast. Wij hebben echt een super leuke zoektocht gedaan, heb je ons geholpen? Hij is overal bij ons. Dit gaan we jullie deze week elke dag laten zien, cool hè! Kijk elke dag om 17.00 uur naar ons!

Voor nu hebben we nog een knutsel, leuke kleurplaten en proefjes.  
Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



bronvermelding:

- [www.gelovenisleuk.nl](http://www.gelovenisleuk.nl)





# gespreksvragen

- Op welk moment van de dag merk je God het meest?
- Wie voel je het meest, God, Jezus of de Heilige Geest?
- Waar voel je God het meest?
- Wanneer heb je God deze week het meest ervaren?





# knutsel



Boekje: God is bij mij

Vandaag gaan we een boekje knutselen die we aankomende week kunnen gebruiken, wanneer Ollie en Sophie elke dag op tv komen. We gaan ontdekken wanneer God allemaal bij ons is.

Nodig:

- kopie van het boekje, zie hieronder
- stevig papier, als kaft (voorkant)

Welke materiaal je nog meer nodig hebt is afhankelijk van welk voorkant je gaat maken

- papiersnippers
- lijm
- vouwblaadje
- verschillende kleuren verf
- wc-rol
- stift



Doen:

boekje 1:

1. Vouw de kaft dubbel.
2. Scheur allemaal gekleurde papiertjes.
3. Plak deze op de voorkant door elkaar heen tot dat je geen wit meer ziet.
4. Vouw een hartje, zie hiervoor het filmpje DIY met Elisa.
5. Plak het hartje op de voorkant.
6. Maak de zin: 'God is bij mij' op de computer of schrijf het op een blaadje.
7. Knip dit uit en plak het op de kaft.

boekje 2

1. Vouw de kaft dubbel.
2. Vouw een wc-rol in een hartjesvorm.
3. Doe wat verf op bijvoorbeeld een schoteltje
4. Doe verf op de rand van de wc-rol
5. Stempel hartjes op de voorkant. Doe dit met verschillende kleuren.
6. Maak de zin: 'God is bij mij' op de computer of schrijf het op een blaadje.
7. Knip dit uit en plak het op de kaft.



Maak een tekening van jezelf en wat je het leukste vindt om te doen!



**God is bij mij als ik....**

naar de kerk ga



 Wat vind jij leuk in de kerk?

 Welk lied zing jij graag?

 Kleur hieronder jouw kerk.



# God is bij mij als ik....

onderweg ben



✦ Waar ben jij vandaag allemaal heen geweest?

✦ Hoe heb je God gemerkt toen je onderweg was?

◇ Kleur hieronder het voertuig waar je vandaag in hebt gezeten.



# God is bij mij als ik....

iets leuks doe!



◇ Wat vind jij heel leuk om te doen?

✦ Hoe merk jij God als je iets doet wat je leuk vindt of goed kan?

✦ Kleur aan de andere kant jezelf en iets wat je leuk vindt om te doen.



# God is bij mij als ik....

ziek ben



✿ Ben jij wel eens ziek? Wat doe je dan?

✿ Hoe merk jij dat God bij je is als je ziek bent?

✿ Ken jij iemand die ziek is? Wat zou jij voor hem/haar kunnen doen? Schrijf hieronder je ideeën en kies er een van om te doen.



# God is bij mij als ik....

op school ben



◇ Wat vind jij leuk en niet leuk op school?

✿ Hoe merk jij dat God bij je is op school?

✿ Schrijf hieronder wat je van God zou willen leren.



# God is bij mij als ik....

speel met vrienden



- ◇ Wie zijn jouw vrienden?
- ✚ Waarmee spelen jullie graag samen?
- ✕ Teken hieronder jouw vriend(in)



# God is bij mij als ik....

slaap



- ◇ Vind jij het fijn om te slapen?
- ✚ Hoe merk jij dat God bij je is als je slaapt?
- ✕ Schrijf hieronder je gebed aan God en lees deze voor het slapen aan Hem voor.





God is altijd bij mij







ONDER

BOVEN

VOOR

&

ACHTER

GOD IS ALTIJD

Bij MIJ ♡



# Puzzel



Gebruik de tekst van het liedje om onderstaande puzzel in te vullen. Elk woord met een bepaald aantal letters heeft 1 kleur: 3 letterig woord oranje, 4 letterig woord blauw, etc. Ontdek welk woord uit het lied hoort bij de juiste kleur in de puzzel. In de puzzel staan cijfers. Dezelfde cijfers = dezelfde letter. \ Van boven naar beneden komt er een zin te staan. Kan jij deze oplossen?

Veel succes met de puzzel.

Onder boven  
voor en achter  
God is altijd bij mij  
onder boven  
voor en achter  
God is om mij heen

al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land  
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand  
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant  
ik ben nooit in mijn eentje want

al ga ik naar mijn oma met de trein en bus  
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus  
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus  
God gaat altijd met me mee dus





# Puzzle





# Puzzel



Oplissing : God is overal

