



Hoi geliefd kind,

Vandaag hebben we naar alle 3 tegelijk gekeken: God, Jezus en de Heilige Geest. Wie is er nu de baas? We hebben ontdekt dat ze alle 3 anders zijn, maar alle 3 hetzelfde willen. Ze werken samen, omdat ze hetzelfde willen voor de wereld. Ze willen dat je weet dat je een kind van God bent en je geliefd bent en dat je lief bent voor de wereld en de mensen om je heen. Dat is echt wel lastig, maar ze willen je alle 3 hier graag bij helpen! Hieronder vind je een knutsel, leuke kleurplaten en proefjes. Veel plezier!

Groetjes Ollie en Sophie



bronvermelding:

- www.gelovenisleuk.nl





gespreksvragen

- Wat is er anders aan God, Jezus en Heilige Geest?
- Wat willen ze alle drie?
- Hoe kunnen God, Jezus en de Heilige Geest je helpen om lief te zien voor de wereld en mensen om je heen?



knutsel



De 3eenheid wil ons geloof, hoop en liefde geven en leren. Dit gaan we maken in een knutselwerk

Nodig:

- print van werkblad
- schaar
- lijm
- kleurpotloden/stiften
- wol/touw



Doen:

Print blad 1 of 2 uit.

Kleur alles in.

Knip de onderdelen uit.

Neem een draad van wol of touw.

Plak nu de draad eerst over het midden van het hart.

Plak het anker en het kruis op de gewenste plaats, zie hiervoor het voorbeeld.









HE'S GOT

THE WHOLE

WORLD

IN HIS

HANDS



Proefjes



God, Jezus en de Heilige geest zijn hetzelfde. Kijk maar eens naar water. Bij normaal water is het vloeibaar, als het heel koud wordt, is het ijs. Verwarm je water dan wordt het stoom. Maar alle vormen zijn nog steeds water.

Bevries maar eens water in een vorm, het smaakt hetzelfde als water het is alleen heel koud.
Benodigheden:

- water
- vormpje
- vriezer

Als er een volwassene bij is, houd dan eens een spiegel (spiegelkant naar beneden) boven een waterkoker dan zie je dat de stoom weer water wordt.

Benodigheden:

- water
- waterkoker
- spiegel

